

Les 1 (01-06-10) Stilte in deze Tempel. Lesson 1 (01-06-10)

De Heer sprak tegen Bob en mij na de samenkomst die we hadden op 27-12-09. De Heer instrueerde ons om notities van die samenkomst te sturen naar xxxx. The notities werden opgestuurd. Toen leidden de Heer ons om deze studie van Zijn Woord te beginnen. Deze lessen zijn het resultaat van die opdracht van Hem.

We haalden de lessen uit de woorden die we van de Heer ontvingen. Woorden van de Bijbel zullen schuin gedrukt en of in zwart of rood staan, precies zoals ze in de Bijbel staan. En de woorden die we van de Heer ontvangen zullen in het rood maar niet schuin gedrukt geschreven worden. Mijn woorden of bespreking van de lessen zullen in het blauw geschreven staan.

Onze samenkomst notities en de woorden die we ontvangen zullen eerst op een lijst staan en dan zal de bespreking beginnen de woorden te volgen. De Heer heeft ons geleerd om geestelijk met geestelijk te vergelijken om de betekenis van Zijn woorden te leren.

I Corinthe 2:12-13

12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;

13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.

Moge de Heilige Geest ieder van ons leiden naar een groter begrip van onze Heer.

Les 1 – Stilte voor de Heer

27-12-2009 SAMENKOMST: AANWEZIG – IK BEN, Bob & Cindy

BT – “Om je gedachten te disciplineren, lees de Bijbel. Wanneer je controle wilt over je gedachten, laat de vijand niet binnen. Om verleiding te weerstaan, weet allereerst dat het verleiding is. Wat je ook afhoud van MIJ is het werk van de vijand.”

CT – Denkt over stilte voor de Heer en dat niemand aardig is om te spreken...

“Niemands is waardig om te spreken maar ik accepteer jou. Ik ging voor jou naar het kruis. Er was stilte in de tempel en er is stilte in deze temple.” (Jezus is de tempel we gaan binnen in Hem; elementen worden samengevoegd etc.) “Ik BEN met je. Ik beantwoord aan jouw behoeften. Ik BEN de Weg. De Weg naar hoop; de Weg naar de Vader; de Weg naar mededogen; De Weg naar het Bruidschap; De Weg naar redding hier en nu. Heb geen andere goden. Geen andere god biedt de Weg aan. Ik BEN de Weg.”

Nog iets anders? Conflicten komen maar Ik overwin conflicten. Satan is de auteur van conflicten en verwarring maar Ik zal al zijn strikken. Ze zullen er in overvloed zijn in de eindtijd maar wanhoop niet Ik BEN daar bij je; in de aarde met jou. Daarom is stilte vereist. Majesteit en eer bij de Koning der Joden (verwijzend naar wat op het kruis geschreven stond).

Er zal heling zijn; psychische heling van kwalen. Hier en nu. Amen.

Ik BEN de Weg

1 Het eerste punt dat ik wil vaststellen is dat Jezus de Weg is. De Bijbel zegt ons dat we allemaal te kort schieten voor de heerlijkheid van God maar Hij heeft een weg gegeven aan ons en die weg is door Christus

Johannes 14:6

Jezus zeide tot hem: "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij."

Ja, Jezus leerde ons veel dingen toen Hij hier op aarde wandelde. Hij leerde ons hoe we elkaar moesten behandelen. Hij leerde ons om respectvol te zijn en de Heer te eren. Hij leerde ons hoe we moesten bidden. Hij liet ons de weg naar redding zien. En nu Hij geeft ons nu zelfs meer zekerheid toen Hij ons zei, "Ik BEN met je, Ik voldoe aan jouw behoeften. Ik BEN de Weg. De Weg naar hoop; de Weg naar de Vader; de Weg naar mededogen; De Weg naar het Bruidschap; De Weg naar redding hier en nu. Heb geen andere goden. Geen andere god biedt de Weg aan. Ik BEN de Weg." Zijn woorden zijn zeer krachtig, of niet!

Paulus leerde ons veel over Jezus als de weg en over Zijn Eeuwig Koninkrijk toen hij zei,

Philippensen 2:8-11

En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelve vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;

Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

Ja, Christus is onze Koning, onze Messias. Hij zei ons, **Heb geen andere goden. Geen andere god biedt de Weg aan. Ik BEN de Weg.** Deze woorden zeggen me veel, maar vooral zijn ze een aanmaning, dat we respect en eer voor onze Koning zouden moeten hebben, precies zoals Jezus ons geleerd heeft. Uiteindelijk zegt het vers, *En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij*

Wanneer een lid van het Brits Koninkrijk zijn koning of koningin ontmoet, is een zeker protocol of etiquette vereist; bijvoorbeeld buigen of een kniebuiging, niet aanraken, niet je rug naar hen toekeren etc. Deze gebaren zijn uitingen van respect die ze hebben voor hun regerend vorst. Zouden wij minder respect of eer moeten hebben voor onze Koning? Ik denk het niet!

Soms, echter kunnen we verward raken en dan denken we, "Hoe kan ik mijn respect tonen voor Jezus?" Wel er zijn veel manieren waarop we ons respect kunnen tonen aan onze koning. We kunnen aan zijn wetten gehoorzamen. We kunnen vriendelijk zijn voor anderen. Maar in deze les zullen we het hebben over het tonen van ons respect door stilte.

Stilte in deze temple

Wanneer we onze samenkomsten hebben zijn we stil voor de Heer. (Om over samenkomsten te leren ga naar http://www.takehisheart.com/theunit_godsunit.htm). Echter, voor onze samenkomst deze week dacht ik over stilte voor de Heer en hoe niemand waardig is om te spreken. De Heer kende mijn gedachten en zei dit tegen me, "Niemand is waardig om te spreken maar ik accepteer jou. Ik ging voor jou naar het kruis. Er was stilte in de tempel en er is stilte in deze tempel." Hij leidde mij om te begrijpen dat onze stilte belangrijk is omdat het ons respect laat zien en eerbied toont omdat Hij koninklijk is. Denk eraan, Hij is onze Koning. Dus als we stil zijn dan verwachten we Zijn leiding. **We geven onze wil over aan Hem.**

De profeet Habakkuk wist ook dat stilte belangrijk was.

Habakkuk 2: 20

"Maar de HEERE is in Zijn heiligen tempel. Zwijg voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde!"

Ja, stilte is belangrijk omdat het een uiting is van onze bereidheid Hem te laten leiden. De profeet Zefanja begreep ook het belang van het toestaan dat de Heer de leiding heeft. Hij begreep ook het principe van stilte.

Zefanja 1:7-9

*"Zwijgt voor het aangezicht des Heeren HEEREN; want de dag des HEEREN is nabij; want de HEERE heeft een slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd. En het zal geschieden in den dag van het slachtoffer des HEEREN, dat Ik bezoeking zal doen over de vorsten, en over de kinderen des konings, **en over allen, die zich kleden met vreemde kleding.** Ook zal Ik ten zelve dage bezoeking doen over al wie over den dorpel springt; die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog."*

(zie Matheus 22:12-14 de gelijkenis van het bruiloftsfeest)

Ik beantwoord aan jouw behoeften

De verzen hierboven leren ons en bevestigen opnieuw aan ons dat Jezus het hoofd van de kerk is en als zodanig zou Hij degene moeten zijn die ons leidt. (**Epheze 5:23** *Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams*). Ja Jezus, verzekert ons dat Hij de weg is en dat Hij ons wil leiden zelfs in het bruidsschap. We worden er ook in het boek Maleachi van verzekerd **Malachi 3:6** *"Want Ik, de HEERE, word niet veranderd;"* en in **Hebreen 13 :8** *"Jezus christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig"* dat de Heer vandaag dezelfde is als Die Hij altijd geweest is. De Heer gaat door met ons te onderwijzen en te leiden precies zoals Hij eertijds deed met Zijn twaalf discipelen. Hij beloofde dat Hij de Heilige Geest zou sturen en Hij heeft de Heilige Geest gestuurd om ons te onderwijzen. Maar we moeten stil zijn wanneer we op weg gaan Hem te ontmoeten, zodat we kunnen horen wat Hij tot ons zegt. Wanneer we dit doen dan staan we toe dat Hij ons leidt.

Uiteindelijk was het doordat de Heilige Geest tot de profeten sprak dat we leerden van de drie vlekken op het lichaam van Christus (zie THH website <http://www.takehisheart.com/churchwithoutspotorwrinkle.htm>) Ik (Roy Sauzek) zei, Heer, wat zijn het?" Hij zei, "Het zijn patronen."

Dat hielp mijn inzicht niet veel destijds, maar ik wist dat Hij me dit met een reden gezegd had. God was begonnen om mij inzicht te geven in de oorspronkelijke waarheid die Hij me getoond had. De vlekken zijn patronen, manieren om dingen te doen.

Deze vlekken zijn de foutieve manieren die ons weg houden van de wil van de Heer voor ons leven. Veel van ons zijn terecht gekomen in het navolgen van onze eigen wil of het navolgen van tradities van mensen, in tegenstelling tot het navolgen van de wil van de Heer. De wil van de Heer voor ons, zal altijd dat zijn wat het beste voor ons is, denk aan Zijn woorden "Ik beantwoord aan jouw behoeften"

Satan is de auteur van conflicten en verwarring

Toen zei de Heer tegen ons dat Satan de auteur is van conflicten en verwarring. Hij bracht ons in herinnering dat Satan nog steeds bezig is ons te doen laten geloven dat het volgen van onze eigen wil goed voor ons is. Ik begrijp dit uit wat Hij zei; **Conflicten komen**. Want elke keer wanneer we onze wil stellen boven iemand anders' wil ontstaan er conflicten. Denk aan hoe hij Eva overtuigde om haar eigen wil te doen. Hij zal proberen ook jou te overtuigen! Hij probeert om het aantrekkelijk te laten lijken. Maar de Heer zegt ons in Spreuken dat het navolgen van jouw wil de weg naar de hel is.

Spreuken 7: 24-27

*Nu dan, kinderen, hoort naar mij, en luistert naar de redenen mijns monds.
Laat uw hart tot haar wegen niet wijken, dwaalt niet op haar paden.
Want zij heeft veel gewonden nedergeveld, en al haar gedoden zijn machtig vele.
Haar huis zijn wegen des grafs, dalende naar de binnenkamers des doods.*

Het navolgen van onze wil is in dwaling leven. Dit is een onderdeel van hoe we de drie vlekken kregen. Jezus leerde ons de dwaling van het volgen van menselijk denken, in **Mattheus 15: 7-9** toen Jezus zei:

*"Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende:
Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij; Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn"*

Jezus noemde deze mensen geveinsden (hypocrieten). Hij zei dat hun harten ver van Hem verwijderd waren omdat ze Hem alleen met hun lippen eerden. Het klinkt alsof satan erin verweven zit of niet. Maar laat je niet voor de gek houden, Satan werkt nog steeds. De Heer zei ons,

Conflicten komen maar Ik overwin conflicten. Satan is de auteur van conflicten en verwarring maar Ik zal al zijn strikken. Ze zullen er in overvloed zijn in de eindtijd maar wanhoop niet Ik BEN daar bij je; in de aarde met jou. Daarom is stilte vereist.

Stilte is vereist zodat we de Heer tegen ons kunnen horen spreken en ons leidt. Onze stilte is een aanmaning voor ons dat de Heer onze Koning is en dat we eer en respect voor Hem hebben. En tot besluit; De Heer bood ons dit stukje advies aan.

“Om je gedachten te disciplineren, lees de Bijbel. Wanneer je controle wilt over je gedachten, laat de vijand niet binnen. Om verleiding te weerstaan, weet allereerst dat het verleiding is. Wat je ook afhoud van MIJ is het werk van de vijand.”

We hebben allemaal een vrije wil. Het is aan ons om te beslissen naar wie we willen luisteren, aan wie je eer wil geven.

Moge de Heer je zegenen en bewaren

Cindy

<http://www.takehisheart.com>